

## **Heb Hem lief die de Liefde is (Bemin wie de Liefde is)**

Mijn zusje in de oneindige Liefde van God!  
Luister, vraag ik je, naar de stem van dit kleine hart!  
Net als ik ben jij verblind door het vurige licht  
van een ideaal dat alles overstijgt en alles samenvat:  
door de Oneindige Liefde van God!  
Het is de Liefde die ons heeft geroepen tot de Liefde!  
Het is de Liefde die heeft gesproken in het diepst van ons hart  
en ons heeft gezegd:  
“Kijk om je heen: alles in de wereld gaat voorbij;  
elke dag heeft zijn avond, en iedere avond komt snel;  
elk leven kent zijn zonsondergang,  
en ook de zonsondergang van jouw leven komt snel!  
Maar wanhoop niet: ja, ja, alles gaat voorbij,  
want niets van wat je ziet en liefhebt  
is in eeuwigheid voor jou bestemd!  
Alles gaat voorbij en laat alleen treurnis en nieuwe hoop achter!”  
Maar wanhoop niet: jouw voortdurende hoop,  
die over de grenzen van het leven heengaat,  
zegt je: “Ja, wat jij zoekt, bestaat:  
er bestaat in jouw hart een oneindig, onsterfelijk verlangen;  
een Hoop die niet sterft;  
een geloof dat de duisternis van de dood doorbreekt  
en dat een licht is voor wie geloven:  
niet voor niets hoop je, geloof je!  
Niet voor niets!”  
Jij hoopt, jij gelooft – om te Beminnen.  
Dat is jouw toekomst, jouw heden, jouw verleden:  
alles samengevat in dit ene woord: de Liefde!  
Altijd heb je bemind.  
Het leven is een voortdurend zoeken vanwege de liefdevolle verlangens  
die ontstaan in de diepte van het hart!  
Altijd heb je bemind! Maar vaak heb je verkeerd bemind!  
Je hebt bemind wat sterft, wat leeg is,  
en in je hart is alleen leegte achtergebleven.  
Bemin wat niet sterft! Bemin Hem die de Liefde is!  
Bemin Hem die op de avond van jouw leven  
alleen zal kijken naar jouw kleine hart.  
Bemin, bemin, bemin! De Liefde is de bestemming van de mens.  
Ga door de wereld en zing voor de Liefde.  
Laat in ons hart één enkel verlangen bestaan:  
beminnen!  
Laten we in onze geest altijd en eeuwig  
iedere gedachte toetsen  
aan de oneindige liefde van God.

Uit Chiara Lubich, De liefde overwint alles  
Oorspronkelijke titel “ Ama Colui che è l’Amore”, Chiara Lubich, Lettere dei primi tempi,  
Ed. Città Nuova  
Vertaling door Leo van den Broek